

# Duinzichtkerk

huis van inspiratie en ontmoeting



Duinzichtkerk, zondag 28 februari 2021

## Vooraf

*Wanneer u iets wilt aandragen voor dankgebed of voorbeden in deze dienst, kunt u dit vóór of tijdens de dienst per WhatsApp of sms doorgeven aan de voorganger via 06 5589 5582*

## **Opgang**

Orgelspel: Praeludium in c, BWV 549, J.S. Bach (1685 – 1750)

De klok wordt geluid

Stilte voor gebed in kerk en consistorie

Intochtslied: Lied 600 vers 1, 2 en 3 (Vocaal Theologen Ensemble) *staande*

Aansteken van de kaarsen

Ouderling:                      Onze hulp is in de naam van de HEER  
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

O HEER, keer U om naar ons toe  
en doe ons weer leven met hart en ziel.

Laat ons Uw stem horen  
en Uw liefde ervaren

Amen

Vervolg intochtlied: Lied 600 vers 4 en 5 (Vocaal Theologen Ensemble)

Voorganger:           Genade zij u en vrede  
                              van God onze Vader  
                              en van de Heer Jezus Christus.

Vredegroet

Wij begroeten elkaar, de mensen om ons heen, met de vrede van Christus.

*we gaan zitten*

Gebed van toewijding

Psalm 25a (Vocaal Theologen Ensemble)

Kindermoment, niet alleen voor kinderen: 'De giraf en de mier'

Muzikaal intermezzo

## **Opening van de Schriften**

Inleiding op de Schriftlezing

Profetenlezing: Exodus 33 vers 12 t/m 23

12 Mozes zei tegen de HEER: 'U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: "Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind."  
13 Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer

ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn.’ 14 De HEER antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?’ 15 Mozes zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. 16 Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen.’ 17 De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen.’ 18 ‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. 19 Hij antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. 20 Maar,’ zei hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’ 21 Toen sprak de HEER: ‘Er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. 22 Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. 23 Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand zien.’

## Muzikaal intermezzo

Evangelielezing: Marcus 9 vers 2 t/m 10

2 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3 zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4 Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6 Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7 Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8 Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

9 Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10 Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Muzikaal intermezzo

Verkondiging

Lied 286 (Vocaal Theologen Ensemble)

## **Gaven en Gebeden**

Ouderling: mededelingen  
Diaken: inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven

1e collecte: Diaconale collecte Buurt en kerkhuis Bethel

2e collecte: Eigen wijkgemeente

Geven in contanten

Na afloop van de dienst kunt u in contanten geven. Bij de uitgangen staan twee dozen waarin u uw gift voor de eerste en de tweede collecte kunt deponeren.

Geven met uw smartphone

Als u op uw smartphone de Givt-app hebt gedownload, dan kunt u met uw smartphone geven. Tijdens de collecte kunt u de Givt-app openen en voor de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> collecte een bedrag invullen.

Geven via overschrijving

U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel, onder vermelding van het collectedoel.

Het rekeningnummer is NL69 INGB 0000 2461 28.

Kinderen komen terug uit de kinderkring

Voorganger: dankgebed

Zingen: Lied 284 (Vocaal Theologen Ensemble)  
Christus, Gij zijt het licht in ons leven  
Levende vlam, doof niet meer uit  
Want in uw licht zien wij elkaar

Diaken: gebed voor de nood van de wereld

Voorganger: gebed voor de gemeente

Zingen: Lied 284 (Vocaal Theologen Ensemble)  
Christus, Gij zijt het licht in ons leven  
Levende vlam, doof niet meer uit  
Want in uw licht zien wij elkaar

stil gebed

gebed des Heren (U kunt ingetogen meespreken)

Slotlied: lied 423 (Vocaal Theologen Ensemble)

*staande*

Zegen \*

\* U wordt verzocht na de zegen te gaan zitten en na het zegenlied op  
aanwijzing van een lid van de commissie van ontvangst onder orgelspel via  
dezelfde deur waardoor u bent binnengekomen, de kerk te verlaten.

Voorganger: ds. Klaas J. Koffeman

Ouderling: Victor van Bijlert

Diaken: Tineke van Bommel

Orgel/piano: Gert Boersma

## **Agenda**

Woensdag 3 maart 2021, 14.00 uur meelesen met Ad van Nieuwpoort

Zondag 7 maart 2021, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort

Woensdag 10 maart 2021, 20.00 uur meelesen met Ad van Nieuwpoort

Zondag 14 maart 2021, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort

### *Contactgegevens gemeente Archipel-Benoordenhout:*

De diensten in de Duinzichtkerk zijn terug te horen en te zien via

[www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en YouTube. Zie hiervoor de website.

Website van de gemeente: [www.duinzichtkerk.nl](http://www.duinzichtkerk.nl)

Kerkelijk Bureau: geopend op ma, woe en vrijdag van 10.00- 12.00 uur.

Telefoon: 070-3245778, e-mail: [info@duinzichtkerk.nl](mailto:info@duinzichtkerk.nl)

Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365

e-mail: [advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl](mailto:advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl)