

Duinzichtkerk

huis van inspiratie en ontmoeting



Duinzichtkerk, zondag 7 maart 2021



Lazarus in de schoot van Abraham, Basiliek Sainte-Marie-Madeleine van Vézelay

Opgang

Orgelspel: Trio in d, BWV 527 J.S. Bach (1685 – 1750)

De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie

Intochtslied: Lied 536 (Vocaal Theologisch Ensemble) *staande*

Aansteken van de kaarsen

Ouderling: Onze hulp is in de naam van de HEER
 Die hemel en aarde gemaakt heeft.

O HEER, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.

Laat ons Uw stem horen
en Uw liefde ervaren

Amen

Voorganger: Genade zij u en vrede
 van God onze Vader
 en van de Heer Jezus Christus.

Vredegroet
Wij begroeten elkaar, de mensen om ons heen, met de vrede van Christus.

gemeente gaat zitten

Gebed van Opgang

Lied 25 a (Vocaal Theologisch Ensemble)

Kindermoment

Opening van de Schriften

Inleiding op de Schriftlezing

Zingen (3x): Lied 335



Hoor het woord, hoor het woord,
het woord van on - ze God:
ge - rech - tig - heid brengt vre - de voort,
ge - rech - tig - heid brengt vre - de voort.

Componist Myra Blyth - 'Let us hear', Dichter Myra Blyth - 'Let us hear'

Schriftlezing: Deuteronomium 24 : 17 – 22 (Naardense Bijbel)

17 Buig niet

het recht van een zwerver-te-gast,
van een wees;
leg geen beslag
op het gewaad van een weduwe.

18 Gedenken zul je

dat je dienstknecht bent geweest in Egypte,
en de Ene, je God,
je daaruit heeft losgekocht;
dáárom
gebied ik je te doen
dit woord!

19 Wanneer je op het veld
je maaioogst aan het maaien bent
en je hebt op het veld een garf vergeten,
keer dan niet terug om die mee te nemen,-
voor de zwerver-te-gast,
voor de wees en de weduwe zal die wezen;
opdat de Ene, je God, je zal zegenen
in alle doen van je hand.

20 Wanneer je je olijfboom afklopt
moet je niet achteraf gaan schudden:
voor de zwerver-te-gast, voor de wees
en de weduwe zal hij wezen.

21 Wanneer je je wijngaard kaal snijdt,
zul je die niet achteraf overdoen:
voor de zwerver-te-gast, voor de wees
en de weduwe zal hij wezen.

22 Gedenken zul je
dat je dienstknecht bent geweest
in het land van Egypte;
dáárom
gebied ik je te doen
dit woord!

Intermezzo: vrije improvisatie met twee cello's

Evangelielezing: Lukas 16 : 19 – 31 (vert, AvN)

- 19) Er was eens een rijk mens,
hij kleepte zich in purper en fijn linnen
en dagelijks vierde hij schitterende feesten.
- 20) Een arme, genaamd Lazarus (Gods hulpe)
lag bij zijn poort, vol zweren

- 21) en verlangde ernaar verzadigd te worden met wat er van de tafel van de rijke viel.
Maar alleen de honden kwamen om aan zijn zweren te likken.
- 22) Het geschiedde
dat de arme stierf:
door engelen werd hij weggedragen
naar de schoot van Abraham.
Ook de rijke stierf en werd begraven.
- 23) En in de onderwereld, aan foltering ten prooi, sloeg hij zijn ogen op,
en zag Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.
- 24) Hij riep:
 Vader Abraham,
 ontferm u over mij
 en stuur Lazarus,
 dat hij het uiterste van zijn vinger in water doopt
 om mijn tong te verkoelen,
 want ik word gekweld in deze vlam.
- 25) Maar Abraham zei:
 Kind,
 gedenk dat jij het goede hebt ontvangen tijdens je leven,
 en Lazarus op dezelfde manier het kwade.
 Nu wordt hij hier vertroost
 en jij wordt gekweld.
- 26) En in dit alles staat tussen ons en jullie een grote kloof:
zelfs wie willen zijn niet in staat
van hier naar jullie over te steken,
evenmin kan men van daar naar ons overtrekken.
- 27) Hij zei:
 Maar dan vraag ik u dan vader,
 dat gij hem stuurt naar het huis van mijn vader,
- 28) want ik heb vijf broers,
zodat hij hun tot getuigenis is,
dat zij niet ook terecht komen in deze plaats van foltering.

- 29) Maar Abraham zei:
Zij hebben Mozes en de profeten,
laten zij naar hen horen!
- 30) Maar hij zei:
Nee, vader Abraham,
maar als iemand uit de doden optrekt tot hen,
zullen zij zich bekeren.
- 31) Hij zei tot hem:
Als zij naar Mozes en de profeten niet horen,
zullen zij zich ook niet laten gezeggen
als iemand opstaat uit de doden.

Intermezzo: introductie van de Mozes variaties, Niccolò Paganini
(1782 – 1840)

Verkondiging

Intermezzo: Sonata no 10 voor twee cellos, Il Adagio,
Jean-Baptiste Barrière (1707 – 1747)

Gaven en Gebeden

Ouderling: mededelingen
Diaken: inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven

1e collecte: Wijkdiaconie

2e collecte: Kerk in Actie Colombia

Geven in contanten

Na afloop van de dienst kunt u in contanten geven. Bij de uitgangen staan twee dozen waarin u uw gift voor de eerste en de tweede collecte kunt deponeren.

Geven met uw smartphone

Als u op uw smartphone de Givt-app hebt gedownload, dan kunt u met uw smartphone geven. Tijdens de collecte kunt u de Givt-app openen en voor de 1^e en 2^e collecte een bedrag invullen.

Geven via overschrijving

U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel, onder vermelding van het collectiedoel.

Het rekeningnummer is NL69 INGB 0000 2461 28.

Kinderen komen terug uit de kinderkring

Voorganger: dankgebed

Ky - ri - e, Ky - ri - e e - le - i - son.

Diaken: voor de nood van de wereld

Ky - ri - e, Ky - ri - e e - le - i - son.

Voorganger: gebed voor de gemeente

Ky - ri - e, Ky - ri - e e - le - i - son.

stil gebed

gebed des Heren (U kunt ingetogen meespreken)

Slotlied: Lied 1001

staande

Zending en Zegen

Zegen

U wordt verzocht na de zegen te gaan zitten en op aanwijzing van een lid van de commissie van ontvangst onder orgelspel via dezelfde deur waardoor u bent binnengekomen, de kerk te verlaten.

Voorganger:

Ouderling: Geran Kaai

Diaken: Anne-Helene Borgts

Orgel/piano: Gert Boersma

Intermezzo: Harry Brooms en Diederik Smulders, beide cello

Agenda

Woensdag 10 maart, 20.00 uur, meegelezen met Ad van Nieuwpoort

Zondag 14 maart, 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort

Zondag 21 maart, 10.00 uur, ds Mirjam Elbers

Contactgegevens gemeente Archipel-Benoordenhout:

De diensten in de Duinzichtkerk zijn terug te horen en te zien via

www.kerkomroep.nl en YouTube. Zie hiervoor de website.

Website van de gemeente: www.duinzichtkerk.nl

Kerkelijk Bureau: geopend op ma, woe en vrijdag van 10.00- 12.00 uur.

Telefoon: 070-3245778, e-mail: info@duinzichtkerk.nl

Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365

e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl